

De eerste jaren.

Tijdens het eerste seizoen werden er maar 12 wedstrijden gespeeld. Jos Breugelmans werd onze eerste clubkampioen.

Vanaf dat moment ging het met het aantal leden in stijgende lijn, zodat vanaf 1972 al met 2 kiekeploegen werd gespeeld.

Eind jaren '70 en begin jaren '80 was onze 'A-ploeg' bijna onklopbaar. Het was zo erg dat er ploegen waren die niet meer tegen deze formatie wilden spelen omdat het toch een maat voor niets was - 'Te sterk', werd er gezegd.

Een kleine anekdote uit die tijd:

*"Op een doordeweekse vrijdag moesten wij naar 'Zjenekes Geel' gaan spelen. Zij hadden hun thuisbasis in de café bij Charel Claes, de café waar zogezegd het biljarten in de Zuiderkempen was uitgevonden. Wel de Stoempers wonnen daar en dat ging niet ongezien voorbij. Er kwam een uitgebreid verslag in de 'Geelse Gazet' want volgens de Geelse pers was het al 2 jaar geleden dat zoiets nog was voorgevallen. De Vejelse pret was van korte duur. Een week later ontvingen wij de Zjenekes in Veerle en zij kregen eerherstel. Zij wonnen!"*

Nog enkele wetenswaardigheden uit de beginjaren.

-Maandelijks werd er door elk lid van de biljartclub 20 frank uitgelegd.

-Per wedstrijd kreeg de ploeg die won 200 of 300 frank van de ploeg die verloor.

-In die tijd werd er een zetttersprijskamp gegeven om de clubkas op peil te houden.

-Begin april hielden we ons jaarlijks teerfeest, dat was destijds voor de biljartclub 'de feestdag' van het jaar.

-Om de 3 à 4 jaar was er een uitstap met de bus. Onder andere de ijsrevue in het sportpaleis, de '14 billekes' in Zandhoven en een bezoek aan brouwerij 'Stella Artois' te Leuven stonden op het programma. Bij de 'Stella' was het natuurlijk meer afdrinken dan afzien, want in dat eerste waren we heel goed.

-Bij elke wedstrijd was er een reuze tombola.

-Tijdens de wedstrijd werd er, nadat een man of 5 gespeeld had, een gokspelletje gespeeld. De wedstrijd werd stilgelegd en men ging kaartleggen. Er werd 10 frank per kaar ingelegd. De winnaar van de getrokken kaart kreeg, zoals de winnaar van een biljartwedstrijd, een kip.

-In 1976 gingen we op 2-daagse naar de wijnfeesten in Duitsland. Balans na de eerste avond, bijna 4 man in de bak. Toen we dan toch met de volledige bus in Veerle aankwamen, sprak er onmiddellijk een harde hand ... ZOIETS NOOIT MEER!!!

-Nog in 1976 hielden de Stoempers hun eerste biljartprijskamp. Op een gewone zaterdagavond startte de prijskamp om 17.00 uur. De finale van de avond werd gespeeld op zondagmorgen om 10.00 uur. Deze werd gewonnen door onze plaatselijke 'kreeamboer' Guido Corten. De andere finalist, iemand uit Beerzel is om 11.00 uur met zijn twee maten naar huis (of ergens anders) vertrokken. Of ze thuis gekomen zijn zullen we nooit weten, want we hebben ze nooit meer teruggezien. Belangrijkste les van ons eerste tornooi ... DAT NOOIT MEER!!!

-Elk jaar, zoals dat nu nog altijd is, gingen de Stoempers vissen. Tot het beruchte jaar 1976 ging dat door op de vijver van Lea Verboven. Niemand had vis gevangen, dus ... DAT NOOIT MEER!!!