

Ontstaan.

Het begon allemaal in 1969, het jaar dat Eddy Merckx zijn eerste 'Tour de France' won, dat Neil Armstrong als eerste mens de maan betrad en men in Veerle één van de mooiste monumenten van het dorp liet verdwijnen, 'De Kiosk'.

In het toen nog rustige Veerle werd biljartclub 'De Stoempers' boven de doopvond gehouden. Dit gebeurde in een dorpscafé genaamd 'Café Den Hoek'. Eigenares en bazin destijds was Lea Verboven, die samen met haar man, Firmin Geybels, de zaak runde.

Het was september 1969 toen in café 'Den Hoek' de eerste gesprekken op gang kwamen om een biljartploeg op te richten. Deze gesprekken werden toen gevoerd tussen cafébazin Lea Verboven en trouwe klant Louis Van Bael. Er werden een paar ploegen gevormd en het ijs was gebroken. In december gingen de Stoempers in première met volgende biljarters:

- Van Bael Louis
- Vansweefelt Louis
- Neuts André
- Flu Jos
- Breugelmans Jos
- Corten Guido
- Heiremans Karel
- Vandepaer Frans
- Meeus Jos
- Brems Willy
- Verboven Jan
- Geybels Firmin
- Verboven Lea

In die tijd werden er enkel vriendschappelijke wedstrijden gespeeld. Een ploeg bestond toen uit ongeveer 10 man, dit naargelang het aantal biljarters dat de tegenstrever had. Een partij werd, net zoals nu,

naar 2 winnende manches gespeeld. Hij of zij die een partij won, kreeg een kip. Vandaar de naam 'Kiekeploegen'. Bijna alle wedstrijden werden op vrijdagavond om 20.00u gespeeld.

Vanaf het eerste jaar werd er al een lijst opgehangen met het aantal gewonnen wedstrijden per biljarter. Wie het meeste wedstrijden op één seizoen won, was dan de clubkampioen van het seizoen. Verantwoordelijke voor deze lijst was Frans Vandepaer. Elke zaterdagmiddag hing hij de lijst met resultaten in het clublokaal op. Zo geraakte hij, zonder voordracht of verkiezing, aan de job van clubsecretaris. Louis Van Bael, de man van de eerste contacten, werd voorzitter en Lea Verboven, de madame van de café, werd kassierster. Deze laatste taak zou enkele jaren later worden overgenomen door Jos Meeus. Zo hadden de Stoempers plots een bestuur zonder er één te kiezen. En eerlijk gezegd zoiets valt niet vlug voor! En als we eerlijk zijn, is dit achteraf bekeken een schot in de roos geweest, want tot op heden anno 2009 zitten deze mensen nog altijd in het bestuur en voeren zij nog steeds dezelfde taken uit. Ik denk zelfs dat een bestuur dat 40 jaar hetzelfde blijft een plaats verdient in 'Het Boek', je weet wel het 'Guinness Book of Records'.